

## Pastores

### **Ds. S.M. Roozenboom**

Sinds 24 januari 1993 ben ik als predikant verbonden aan de hervormde gemeente hier in Holten.

En dan met name voor het westelijke deel met de buurtschappen Dijkerhoek en Espelo. Geboren 1956.

Via Youth for Christ kwam ik in de zeventiger jaren in aanraking met geloof en kerk. De stap naar de theologie lag voor de hand. Zo'n tien jaar heb ik in Utrecht gestudeerd. Later heb ik aan de VU te Amsterdam nog een aanvullende studie gevolgd in de dogmatiek.



In mijn eerste gemeente Nieuwdorp heb ik het kerkenwerk echt goed leren kennen (1985-1992).

Daar mocht ik ook een flinke groei van het Samen-op-Weg mogen meemaken. In die tijd heb ik mijn vrouw Femmie leren kennen en zijn onze dochters Janine en Josca geboren. Hier in Holten ben ik vertrouwd geraakt met alle vormen van het reguliere kerkenwerk. Elke week wel een preek maken, overleggen met groepen, vergaderingen en huisbezoeken doen - dat is het wel zo ongeveer. En alles zo veel mogelijk op de fiets. Ik heb gemerkt dat het gemeenschapsgevoel, het erbij horen, fundamenteel is voor het kerk zijn. En dat begint met persoonlijk contact. Die sociale kant is dus heel belangrijk. Natuurlijk gaat dat gevoel weer terug op de spirituele kern: het geloof in God en Christus. Dat moeten we proberen vast te houden met elkaar.

Vele jaren heb ik me verdiept in de charismatische beweging en de vernieuwing van de gemeente door de Geest van God. Maar voor veel mensen is dat allemaal wat vaag en mistig. Nu richt ik me meer op de keetkerkbeweging in onze buurtschappen.

### **Ds. M.J. van Sandijk**

Graag stel ik me even aan u voor: ik ben Mark van Sandijk, en op 27 mei 2018 ben ik bevestigd als predikant in de Hervormde gemeente in Holten. Ik ben geboren in 1982, en kan mezelf wel een 'zij-instromer' noemen. Na mijn studie psychologie heb ik vijf jaar als marktonderzoeker gewerkt, maar uiteindelijk trok de

studie theologie, die ik in 2017 heb afgerond aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen.

Oorspronkelijk kom ik hier niet uit de buurt: ik ben geboren en getogen in Boskoop, tussen Gouda en Alphen aan den Rijn, in Zuid-Holland. Ik ben getrouwd, en inmiddels ook vader van twee zoons. Thuis is er natuurlijk genoeg te doen, maar tussen alle bedrijven door heb ik soms gelukkig nog wat tijd voor een paar hobby's: muziek maken, hardlopen, en af en toe lees ik een boek.



Mijn grootste drijfveer in het predikantschap is de zoektocht naar God, en ik vind het mooi om deze met elkaar aan te kunnen gaan. Samen op weg gaan, en zoeken naar Gods wijsheid voor ons leven, hier, in de wereld: in de kerk, maar zeker ook daarbuiten.

Als u, met pastorale vragen, contact met mij op zou willen nemen, dan kan dat telefonisch of per e-mail. Mijn contactgegevens vindt u verderop op deze site, op de pagina met adressen.

### **Ds. Meinske van der Wal**

Nog even iets ter kennismaking.

De man met wie ik getrouwd ben, kent u inmiddels (een beetje)! Ik ben zelf geboren en getogen op de boerderij in Dorkwerd, een gehucht aan de rand van de stad Groningen.



Na de studie theologie in Utrecht werd ik in 2005 predikant in de gemeenten Harich-Ruigahuizen en Oudega-Kolderwolde in Friesland en in 2011 ging ik naar Oud Avereest-Balkbrug. Ik heb het altijd een voorrecht gevonden om predikant te mogen

zijn, maar in combinatie met een jong gezin vond ik bijna fulltime predikant-zijn wel pittig. predikant-zijn

De mogelijkheid om nu voor een aantal uur werkzaam te zijn als predikant en daarnaast veel tijd te houden voor het zorgen voor en genieten van de mannen in huis vind ik heel erg prettig!

Hartelijke groet,

ds. Meinske van der Wal